

JGS-Danmark

JGS - NYT

Hvem er jeg ?

Merete Næsbye Christensen



I søndags hørte jeg en samtale med Jacques Blum på DR P1. Her kom han blandt andet ind på spørgsmål, som en ung jøde kunne finde på at stille sig selv og andre: Hvorfor er der stadig folk, der ser skævt til mig som jøde? Hvad har jeg gjort? Hvilken historie ligger bag? Hvem er jeg?

For unge mennesker er det helt legitimt og naturligt at leve i nuet, mest tænke på næste skoledag, på lektier, på kæresten, på næste fest, arbejde, ferie, eksamen eller hvad det nu kan være - alvor og skæg mellem hinanden.

At lede efter rødder (hvis man da ikke lige er adopteret) hører som regel en senere alder til. Det er ikke mærkeligt, at mange tager fat på slægtsforskningen i moden alder, når børn og arbejde tillader det, evt. først når man er gået på pension.

For Jacques Blum var det en pointe, at mange unge jøder faktisk tidligt efterspørger deres rødder, deres identitet, for at få svar på spørgsmålet: hvorfor er der folk, der generer mig - ikke for det jeg siger, gør eller tror - men bare på grund af min afstamning, fordi jeg har de forfædre, jeg har? Hvis jeg skal opleve sådanne holdninger, så må jeg i det mindste forstå, hvor de kommer fra, og hvor og hvornår de begyndte.

På Carolineskolen, den jødiske fællesskole, er der hvert år på et bestemt klassetrin sat tid af til at opstille en stamtavle, men jeg er sikker på, at mange unge jøder - også dem, der ikke har gået på skolen (f.eks. fordi de bor i Jylland) - ville ønske at se sig selv som en kvist på et sådant træ.

Vort selskab burde se det som en vigtig opgave (blandt flere) at bringe unge mennesker med jødiske aner i gang med at finde deres rødder.

Jeg er også sikker på, at de unge, der jo er opflasket med internettet, vil begejstres og udnytte dets mange muligheder for at finde slægt både i fortid og nutid - måske knytte kontakter over landegrænserne.

Fortsættes side 3 →

JGS-NYT

© Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark

Website: www.jewishgen.org/jgs-denmark

e-mail: jgsdk_ep@hotmail.com

Bestyrelse:

Formand: Elsebeth Paikin

Kildevænget 37
2100 København Ø
tlf. 39 27 24 33

e-mail: elsebeth@paikin.dk

Næstformand: Marianne Blegvad

Sekretær: Majbrit Christiansen

Kasserer: Allan Falk

Redaktør: Merete Næsbye Christensen

Peblinge Dossering 16, st. th.
2200 København N.
Tlf. 35 34 98 28

e-mail: merete.naesbye@christensen.mail.dk

Lis Ekner

Julie Fryd Johansen

Bankkonto: Danske Bank 4330 876 263

Girokonto: 01-100 258 77

Kontingent: 100 kr. årligt

Nyhedsbrev tilsendt pr. post: 20 kr. årligt

Fotografisk, mekanisk eller anden form for mangfoldiggørelse eller gengivelse af JGS-NYT eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark.

For uopfordret indsendt materiale påtager JGS-NYTs redaktion sig intet ansvar.

Layout: Elsebeth Paikin

Indmeldelse kan ske på følgende måder:

1. Via selskabets website
<http://www.jewishgen.org/jgs-denmark/>
"Indmeldelse og kontingent". Når websiden er udfyldt vælger man "Send", hvorpå der kommer en bekræftelse på, at indmeldelsen er afsendt samt en anvisning på, hvorledes man kan betale kontingentet.
2. Indmeldelsesblanket kan udskrives fra samme webside og indsendes sammen med en check til dækning af kontingentet til kassereren:
Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 København Ø.
3. Indmeldelsesblanket kan rekvireres ved henvendelse til formanden.
4. Indmeldelse kan også ske ved møderne.

Årskontingent:

	Kroner:
én person:	100
par (samme adresse):	150
studerende:	50

Entré ved ordinære møder:

Medlemmer	20 .
Gæster	40

JGS-NYT med posten:

Ønskes JGS-NYT tilsendt pr. ordinær post vil der blive opkrævet et beløb på 20 kr. årligt udover kontingentet (for 4 nyhedsbreve af varierende omfang pr. år).

DEADLINE for JGS-NYT:

1. februar – 1. maj – 1. august – 1. november

Kontingent 2005 !

Vi tillader os at minde om

KONTINGENTBETALING FOR 2005

Betalingsmuligheder ses ovenfor!

Endvidere beder vi om hjælp: Der er nogle, der har indbetalt kontingent *uden at anføre navn*.

Det betyder, at vi ikke kan finde ud af, *hvem* der har betalt. Det drejer sig om en giroindbetaling på 100 kr. samt en indbetaling ved check til bank på 150 kr. – begge i januar måned.

Vi beder derfor om, at medlemmer, der har betalt fik ringe eller skrive til kasserer Allan Falk eller Elsebeth Paikin.

Siden sidst



Den 22. november 2004 fortalte Georg Simon og den 17. januar 2005 fortalte Adam Katzeff om jødernes historie i henholdsvis Danmark og Sverige og naturligvis ikke mindst om, hvor og hvordan man kan finde sine aner. Det var to spændende og inspirerende møder.

Ved slutningen af mødet den 17. januar viste Adam Katzeff nogle fotokopier af kilde, som han ikke havde talt om, og spurgte ud i lokalet:

"Er der nogen, der forsker i navnet Blumenfeld?"

"Ja, det gør jeg!" lød det straks – og Adam læste derpå op fra kilden, hvilket forårsagede endnu et udbrud: *"Jamen dem kender jeg også "* ...

Dermed var der endnu to medlemmer af vores selskab, der havde fundet sammen om en fælles interesse!



Den 16. december 2004 var helliget illustration af, alt det der er at finde på Internettet - udover det der findes på JewishGen, som jo tidligere er blevet demonstreret. Sidst på aftenen blev der demonstreret nogle slægtsforskningsprogrammer og sådanne programmers fordele frem for almindelig tekstbehandling.

Et nyt kalenderår er nu begyndt, vort selskab har allerede haft sit første arrangement, og andre følger. Vi glæder os over, at vi har fået mange medlemmer, og vi ønsker os flere - også blandt de yngre.

Desværre har vi i 2004 måttet sige farvel til medlemmer, som er afgang ved døden:

Lilian Gritzman

Leif Rosenstock

Rosa Sand-Jensen

Æret være deres minde!

Vores tanker og medfølelse går til deres familier.

Møder i foråret 2005

HUSK: Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af forfriskninger og evt. trykning af materiale til deltagerne!

Mandag

14. marts 2005

🕒 19:00

Jødisk indvandring fra Østeuropa og kilderne



Idyl i Riga 1932 – det blev sidste gang Gutha så og hørte fra sin kusine Vera

Elsebeth Paikin vil fortælle om jødernes historie i Østeuropa. Med til historien hører naturligvis jødisk udvandring – hvor kom de fra og ad hvilke ruter – og hvor rejste de hen.

Da det ikke på én aften vil være muligt at dække hele området, vil der blive fokuseret på **jødernes historie i Letland – da lande-grænserne imidlertid ikke har været faste gennem tiderne og jøderne ofte flyttede - vil historien også tidvist dække Litauen, Hviderusland, Polen, Ukraine og naturligvis Rusland.**

Til sidst vil kilderne til jødisk slægtshistorie og jødisk udvandring fra Østeuropa - især til Danmark blive belyst med eksempler: Hvad kan man finde og hvor?

Der vil være forbindelse til Internettet og dermed mulighed for demonstration af relevante online søgbare databaser.

De, der søger oplysninger om familie og aner fra Letland, må meget gerne på forhånd sende nogle oplysninger – så kan det jo være det kan bruges som eksempler. I bedste fald med nogle svar).



Skriv til Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 København Ø. eller send en e-mail til: elsebeth@paikin.dk - send så mange oplysninger som muligt, da chancerne for at finde svar, da bliver større! Alt hvad der vides: Navne også på søskende, børn, ægtefæller, forældre; datoer; beskæftigelse...

Foredraget vil blive illustreret med billeder og dokumenter.

Sted: Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen

Entré: Medlemmer: 20 kr. - Gæster: 40 kr.

Tilmelding: elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33

<p>Tirsdag 19. april 2005  19:00</p>	<p style="text-align: center;"><u>Generalforsamling – efterfulgt af filmforevisning</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Dagsorden udsendes senere.</u></p> <p>Efter generalforsamlingen vil der blive vist filmen ”Min jødiske bedstefar”</p> <p>af Casper Høyberg (uddannet på Den Danske Filmskole 1989-93, de sidste 10 år har arbejdet som dokumentarist og fiktionsfotograf, såvel som underviser - bl.a. som underviser og supervisor på Den Danske Filmskoles Animationslinie..</p> <p>Filmen er fra 1993 og blev vist på – og præmieret – på San Francisco Jewish Film Festival i oktober 1996.</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Filmens handling: I et forsøg på at finde oplysninger om sin fars familie, rejser Casper Højberg til Letland og Israel, hvor han bl.a. søger i arkiverne. Han afdækker hemmeligheder og bringer historien frem fra glemse-len, hvorved han får et dybere og mere fortroligt forhold til sin bedste-mor og sin far, - og i løbet af proces-sen finder sin jødiske identitet.</p> </div> </div> <p><u>Sted:</u> Danasvej 30 B, Frederiksberg, foredragssalen <u>Tilmelding:</u> elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33</p>
<p>Søndag 8. maj 2005</p>	<p style="text-align: center;">Møde i Fredericia - og heldagstur for Københavnerne</p> <p>Vi har en foreløbig aftale med Søren K. Jakobsen, Fredericia Museerne, om et møde i Fredericia, rundvisning på begravelsespladsen og på museet og måske et besøg på Lokalarkivet.</p> <p>Vi har jo en del medlemmer i Jylland og på Fyn, og vi håber ved dette møde at kunne mødes med vores mange medlemmer fra Fyn og Jylland.</p> <p><u>Vi beder om at tilmelding sker snarest af hensyn til det praktiske arrangement – ikke mindst: hvor mange skal med bus fra København?</u></p> <p>Tilmelding til Elsebeth Paikin: e-mail: elsebeth@paikin.dk eller tlf. 39 27 24 33</p>

Studietur til og sightseeing i Litauen - 28. juni – 7. juli 2005

Den tidligere formand for International Association of Jewish Genealogical Societies (IAJGS), Howard Margol, arrangerer i år sin 12. studietur til Litauen. Deltagerne kommer fra mange lande og rejsen starter derfor i Vilnius. Howard Margol har gennem årene ofte rejst i Litauen for at søge sine rødder (som han nu kan følge tilbage til 1747!) – udover de gruppeture han siden 1997 har arrangeret – og han har oparbejdet et grundigt kendskab til arkiverne og ikke mindst fået gode kontakter dér. Han har også fået aftaler i stand med arkiverne om oversættelse af væsentlige kilder, fx 1897 folketællingen for Litauen.

Howard Margols annoncering kan ses på sidste side (s. 10)

Interesserede kan få yderligere oplysninger ved at skrive på engelsk til:

Howard Margol, Atlanta, Georgia, USA – e-mail: homargol@aol.com – Fax: 404-228-7125

Boghjørnet

Bog anmeldelse:



AVOTAYNU. GUIDE TO JEWISH GENEALOGY (ed.

Sallyann Amdur Sack and Gary Mokotoff) 2004,
Bergenfield, New Jersey, USA

Jødisk slægtsforskning dyrkes intensivt og der ofres mange ressourcer på den type genealogi. Hvis man blot tager lille Danmark, så er Josef Fischers mange slægtstavler fra første halvdel af det 20. århundrede et vidnesbyrd om den store interesse, der var forbundet med at finde ud af de gamle dansk-jødiske familiers aner. Nettet har uden tvivl betydet en voldsom øgning af muligheden for jødisk slægtsforskning.

Hvis man går ind på hjemmesiden JewishGen www.jewishgen.org får man serveret en lang række muligheder for at søge slægtninge og historiske oplysninger på navn. Den kan anbefales stærkt.

Selvom meget nu foregår på nettet, så kan det være brugbart at have gode opslagsbøger. En dristig satsning foreligger med Sallyann Amdur Sack og Gary Mokotoffs "Guide to Jewish Genealogy". En sag på over 600 sider, hvor hver enkelt land gennemgås i detaljer. Det er en brugsbog, hvor relevant litteratur og arkivalier beskrives og hvor deres brugbarhed ud fra et slægtsforskningsmæssigt synspunkt vurderes. Hvert land får indledningsvis en kort historisk beskrivelse, hvor den jødiske historie fortælles. Dertil kommer adresser på menigheder og arkiver samt bibliografier, hvor de bedste og mest relevante værker er anført.

Jeg har gennemgået en række af landene og bogen er meget systematisk og forfatterne har konsekvent nævnt de samme relevante oplysninger for hvert enkelt land, således at bogen fremstår som en funktionel og let anvendelig brugsbog. Foruden disse kapitler over hvert enkelt land er der pædagogiske og meget oplysende kapitler om bl.a. jødiske navne, jødisk kultur og religion, Holocaust, internettet og bl.a. også 3 sider om netsiden Jewish-Gen, der på glimrende vis redegør for, hvordan man bruger denne hjemmeside.

Selvfølgelig har jeg læst det danske afsnit med speciel opmærksomhed og kan konstatere, at Elsebeth Paikin, der har skrevet kapitlet, har gjort en fin indsats. Hun nævner de relevante arkivalier, som indeholder oplysninger om jøder. Og der er mange. Så vidt jeg kan se er langt det meste af de relevante arkivalier med taget og her får læseren altså på en nem måde en oversigt over de arkiver, hvor jødisk slægts-

forskning med udbytte kan udnyttes. Jeg savner kun en væsentlig kildegruppe, nemlig Fremmedpolitets sager i Rigsarkivet. Ofte kan man finde disse arkivalier som en del af indfødsrets-sagerne, som Elsebeth Paikin nævner i sin gennemgang. Men faktisk kan Fremmedpolitets omfattende sager indeholde meget mere, end det som ender i indfødsretssagerne.

Jeg kan varmt anbefale alle, der laver slægtsforskning at anvende Fremmedpolitets sager. Benyttelsen af dette meget omfangsrige arkiv er i øvrigt blevet betydeligt nemmere, fordi Rigsarkivet har fået et navne-register til store dele af arkivet, så man på Rigsarkivets læsesal simpelthen kan bede af den relevante sag på navnet.

Den jødiske menigheds arkiv er selvfølgelig nævnt og også den omfattende registratur over dette arkiv, som udkom i 1993. Selve omtalen af arkivet er i Elsebeths Paikins artikel lidt kortfattet, for det indeholder faktisk utrolig mange muligheder for at gå videre med slægtsforskning, herunder også Josef Fischers private papirer om slægtsforskning.

Redaktørerne af storværket er i øvrigt gamle kendinge. De har siden 1980'erne udgivet et tidsskrift om jødisk slægtsforskning med titlen "Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy" og Gary Mokotoff er bl.a. en af mændene bag websiden JewishGen.

Værket kan stærkt anbefales til alle der gerne vil igang med jødisk slægtsforskning eller allerede er i gang.

Bent Blüdnikow



SIDSTE BOGNYT:

Carl Henrik Carlsson, formand for vor søsterforening Judiska Släktforsknings-föreningen Sverige, har ved Uppsalas Universitet den 10. december 2004 forsvaret sin doktor-disputats: "**Medborgarskap och diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920**", hvori han undersøger, om der fra den svenske stats side blev diskrimineret mod jøder/østeuropæiske jøder ved tildeling af indfødsret eller tilladelse til at drive handel.

↪ Læs mere på <http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4719>

SKRIV TIL JGS-NYT



Send spørgsmål eller et par ord om de problemer, du ønsker hjælp til!



Eller svar på andres spørgsmål!

Send forslag til emner for møder eller foredrag!

Skriv om de gode oplevelser... Send gode råd.... Send fotos....



Yad Vashems Database

<http://www.yadvashem.org/>

Af Anne Mendelsohn & Thomas Alexander Frederiksen

Vi er egentlig slet ikke rigtige slægtsforskere, for det er minimalt, hvad vi har forsket i.

Vi er så heldige dels at have stamtræer udarbejdet af de effektive tyskere, dels at have haft tæt kontakt med en engelsk slægtning, der både var slægtsforsker og i kontakt med familiemedlemmer i hele verden og sidst men ikke mindst at have en morbror hvis eks-svigermor har slægtsforskert i ikke blot egen og mands familie men også i svigerbørnenes da hendes egen familie "slap op".

Altså har vi fået alt serveret på et sølvfad og intet gjort selv. Men selv om man får alt forærende, er der alligevel overraskelser at hente, når man mindst venter det.

Yad Vashem Databasen var decembers bedste julegave til os – lidt af nysgerrighed gik vi ind på den – måske var der ekstra oplysninger at hente? Vi ved jo godt, hvem der havde været i koncentrationslejre – ingen ubekendte dér.

Troede vi!

Men i løbet af en lille times tid havde vi fået nye familiemedlemmer på stamtræet (de var opført som en indgiftets børn fra andet ægteskab, men var i stedet i slægt med os) samt fundet en nulevende person, vi aldrig havde hørt om...

Det viste sig, at vores amerikanske familie havde mødt ham, men de har ikke styr på, hvem der er i familie med hvem og hvordan, så de havde ikke studset over, han ikke var på stamtræet!!

Desuden var der en masse småting, der i hvert fald ikke korresponderede med vores oplysninger f.eks. fødselsdatoer o. lign. Vi fik endvidere mere detaljerede oplysninger om de enkelte familiemedlemmers bopæl før deportationerne, deres deportationsrute osv.

Det er ikke fordi, det er lykkelige oplysninger, men som nulevende slægtninge er det rart at få dokumentationen på plads og mere viden om den slægt, som vi kommer fra og føler os stærkt beslægtet med trods en opvækst i et totalt assimileret miljø ude på landet i Jylland.

Næste konference:

25. IAGJS International Conference on Jewish Genealogy

10. – 15. juli 2005 i Las Vegas, Nevada, USA

Website med oplysninger:

<http://www.igssn.org> – klik på "IAJGS Conference Information"





JGS-MØDET 16.12.2004

Yad Vashem database

På mødet den 16. december 2004 blev Yad Vashems database introduceret og gennemgået med gode råd om, hvordan man bedst finder, hvad man søger. Nedenfor gengives den oversigt, der blev uddelt til deltagerne. Det kan ikke erstatte gennemgangen og diskussionen, men kan dog være en ledetråd.

1. "Basic Search" Der kan søges på efternavn, fornavn og stednavn – godt sted at begynde. Men kommer der ingen eller for mange svar – eller ikke det rette svar, så gå videre til:

2. "Advanced Search" "Advanced Search" kan man søge på næsten alle felter i "Pages of Testimony". Det i sig selv er en hjælp. Men man kan også vælge forskellige søgeformler:

"Exact Spelling": Søger kun på den stavemåde, man indtaster

"Fuzzy": Indtaster man Sarah, findes også fejlskrivninger – altså både: Sara, Sarah og Sarha.

"Synonym" Er et system udviklet af Yad Vashem der "genkender" alle varianter af navne – og som dermed er "identiske" fx Raizel=Reize=Riscl=Raizela=Royze=Roza=Roze= Ruza eller Alexander=Aleksander=Alex=Sandor=Sender.

"Soundex" Er et system udviklet til at genkende hovedsagelig konsonanter, dvs. at

Indtaster man **Shlomo** findes også **Shloime** og **Szlama**, men ikke Solomon – vælger man "Synonym" i stedet findes også Solomon, Salomon, Sally m.v.

Ved hjælp af "Advanced Search" kan man således finde personer, selv om navnet er stavet forkert eller på en anden måde, end vi tror. Ligeledes kan man derigennem begrænse antallet af resultater, hvis man fx søger på et eget almindeligt navn som fx "Abraham Cohn".

3. Søg på by / shtetl Hvis man søger på by/shtetl kan man finde alle derfra – og derved nogle gange overraskende nye familiemedlemmer.

4. Søg på "submitter" Ved at søge på "submitter" er det muligt af finde frem til familiemedlem-mer eller venner af fami-lien, som man intet kender til. Ligeledes kan man ved at gennemgå alle skemaerne (Pages of Testimony) som vedkommende har sendt ind måske få et fingerpeg om andre familiemedlemmer, man intet kendte til. Finder man et adresse på en submitter (neders på grafikfilen af originalen), der viser sig at være forældet, tilbyder Israels Jødiske Genealogiske Selskab hjælp til at finde frem til den nuværende adresse for "submitters", der var bosat i Israel (hvilket gælder mangel!). For yderligere oplysninger kan man gå ind på selskabets website: <http://www.isragen.org.il> - Vælg "Project" – "Projects in Progress" - "Search for Submitters Of Pages of Testimony in Israel"

5. Databasen er p.t. baseret på:

- Pages of Testimony (Oplysningsskemaer indsendt af personer med kendskab til Shoah-ofrene)
- Navne fra lister fra: Frankrig (Klarsfeld deportation lists), Tyskland (Gedenkbuch), Grækenland, Ungarn (Nevek project), Luxembourg, Holland, Slovakiet og Jugoslavien
- Mauthausen and Theresienstadt concentration camps.

6. OBS!!!!

Vær opmærksom på følgende:

- Navne kan være: gamle navne / nye navne / fejlskrivning eller andre stavemåder
- Der er stadig fejl i databasen –fejl kan bl. a. rettes ved at nye oplysningsskemaer indsendes.
- Al information er baseret på hukommelsen (ofte er oplysningsskemaerne indsendt mange år efter krigen) eller endog gæt og formodninger!
- Oplysningsskemaerne er udfyldt på mange forskellige sprog, og oversættelsen er en computeriseret oversættelse, som muligvis kan resultere i fejl.

Et eksempel: "*harebbi m'Rozprza*" (= rabbineren fra Rozprza). I computer-oversættelsen er "*harebbi*" blevet til "*Harvey*"!

Så check originalen – dvs. grafikfilen! – Og giv ikke op!



Internet-hjørnet



Her gengives nogle af de links, der blev demonstreret og gennemgået på mødet den 16. december 2004 "Internettets uanede muligheder":

- ❖ "Kursus i slægtsforskning":
Man kan købe bøger og melde sig til kurser, men på følgende websites kan man få en god introduktion:
 1. På sporet af slægten <http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/>
 2. Hovedstadsarkiver.dk: <http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm>
Vælg: "Find dine rødder"
 3. Statens Arkiver <http://www.sa.dk/> - Der er mange muligheder, prøv fx at klikke på "Slægtshistorie", "Folketællinger" og "Gotisk håndskrift"
- ❖ Online søgbare databaser
På Dansk Demografisk Database <http://ddd.dda.dk> kan man finde:
 - A. Folketællinger
 - B. Indvandrerdatabase: Indeholder databaser med
 - (i) Indfødsret
 - (ii) Udviste
 - (iii) Arbejdsophold
- ❖ Arkivalier Online: <http://www.arkivalieronline.dk/> har grafikfiler af fx folketællinger
- ❖ Statens Arkivers: DAISY <http://www.daisy.sa.dk/>
- ❖ Danmarks Nationale Privatarkivdatabase: DANPA: <http://www.danpa.dk/>
- ❖ Frederiksberg bibliotek <http://www.fkb.dk/> - vælg: "Det har vi" | "Slægtsforskning"
For at komme til søgebasen, skal du starte med at klikke på den blå menubjælke "Søg, reservér, din status" i øverste venstre hjørne
Inde i søgebasen vælger du "Udvidet" (søgning) i øverste højre hjørne
I feltet "Emneord" indtaster du slægtsnavnet, f.eks. Schmidt
I feltet "Emnetal" skriver du 99.9 [OBS! Punktum – ikke komma!]
- ❖ Slægtshistoriske Centre
FamilySearch: <http://www.familysearch.org/>
Eller den danske side: www.mormon.dk
På den danske side er der en webside under slægtsforskning, der fortæller "Hvordan begynder man" <http://www.mormon.dk/html/1/05/1.05.03.001.html>
adresser på de slægtshistoriske centre i Danmark
- ❖ Søgmaskiner – fx.
Google: <http://www.google.com>
AltaVista: <http://www.altavista.com>
Lycos: <http://www.lycos.com/>
- ❖ Private websites – fx.
Heymann Family Website: <http://www.heymanfamily.com/>

Slægtsforskningsprogrammer

Information og gode råd om slægtsforskningsprogrammer kan findes på fx.:

DIS-DANMARKS website: <http://www.dis-danmark.dk/program/program.asp>

Og mere udførligt på

DIS-NORGES website: <http://www.dis-norge.no/slektsprog/index.php>

Har man ikke computer og derfor ikke kan anvende slægtsforskningsprogrammer, anbefales det at bruge de standardiserede skemaer som er lige til at udfylde og som kan købes hos slægtsforskerforeninger eller som kan hentes gratis fleres steder på Internettet – fx på:

<http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/download/index.htm>

eller

<http://www.genealogi-kbh.dk/hent.htm>

De flotteste findes måske på "Misbach Enterprises" website: <http://misbach.org/pdfcharts/> og et slægtstræ, som man fylder ud med fotos:



Elsebeth Paikin

GROUP TRIP TO LITHUANIA & NEARBY AREAS



I am organizing another group trip to Lithuania – June 28 – July 7, 2005. This will be the 12th group trip I have organized and led to Lithuania.

Included - visits to the various Archives, synagogues, ghettos, holocaust sites, meetings with Jewish leaders, sight-seeing, guide/interpreters, and two days to visit and spend time in your shtetl, or shtetlach of interest. Most meals are included, the finest hotels (new & modern), modern bus with onboard toilet, and much more. I am very familiar with the Archives, the archivists, Lithuania and the main places of Jewish interest.

↳ [Synagoge-gården, Vilnius, 1920-30](#)

I do not organize these group trips as a profit-making endeavor. Everything is done at cost but in a deluxe manner.

My main object is to encourage Jews to go back to their roots, to encourage them to research their ancestors and to enable them to see the rebirth of Judaism taking place in Lithuania. Note: for Israelis, this may be a good opportunity to go to the area of your ancestors and continue on to the United States and arrive in Las Vegas in time for the IAJGS International Conference on Jewish Genealogy.

My previous trip participants can be contacted if references are desired.

*For details and a full itinerary of the trip, contact
Howard Margol, Atlanta, Georgia, USA – e-mail: homargol@aol.com – Fax: 404-228-7125*