



JGS-Danmark

JGS - NYT



TÆNKEPAUSE



Som nævnt i referatet af generalforsamlingen 2012 (som findes på jgs-danmark.dk/JGS-NYT) ønskede Elsebeth Paikin ikke at genopstille som formand af personlige årsager. Derfor foreslog bestyrelsen en time out, hvor bestyrelsen vil bruge sommeren og efteråret til, at finde ud af hvad der skal ske med foreningen (se også beretningen)

Dette er grunden til, at der ikke rigtig er sket noget i længere tid. Spørgsmålet er hvordan – og om - JGS skal fortsætte...

Bestyrelsen får ikke megen feed-back – med fx ønsker, forslag. Så det er vanskeligt at vide, hvad medlemmerne ønsker af JGS. Det er svært at engagere foredragsholdere til møder, hvor der kun er 8-12 deltagere. Det der åbenbart er størst interesse for er Dansk Jødisk Genealogisk Database (DJGDB) – så måske fremtiden ligge i cyperspace? I parentes bemærket er der flere andre genealogiske foreninger, der har samme problemer – også jødisk genealogiske foreninger rundt om i verden. Er det kun internettet med de mange databaser, der trækker nu? Det burde det ikke være, for som bekendt er det de oprindelige kilder man skal gå til. Databaserne er kun en hjælp til at finde de rigtige kilder – hvis de ikke er behæftet med fejl!

Vi vil meget, meget gerne høre fra jer med ros/ris, idéer, tanker, forslag, etc.

På grund af inaktiviteten har bestyrelsen besluttet ikke at opkræve kontingent for 2013 af nuværende medlemmer. Nye medlemmer betaler kontingent som sædvanlig.

Og så håber vi at finde en løsning snarest...

Venlig hilsen

Bestyrelsen



Mødeaktivitet – eller manglende samme!

Der har desværre været forskellige vanskeligheder med at få arrangeret møder her i efteråret, så vi beklager, at næste møde først kommer inde i 2013. Vi sender e-mail ud, så snart alt er falde på plads.

Vi ønsker alle en god Chanukah / Jul og håber på et godt gensyn i det nye år!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

	<p>Israel Genealogy Research Association 13,430 nye database poster!</p>
<p>IGRA har tilføjet en liste i sin database over stemmeberettigede til Second Assembly of Representatives of the Jews in Erez Israel (Jerusalem) 1925. Listen blev fundet i Jerusalem Municipal Archives.</p>	

NYT FRA STATENS ARKIVER

Hvor står hvad? - ny folder giver dig overblik

Hvor er det nu lige jeg finder Kraks Blå Bog? Hvis du ikke kan huske det, er der hjælp at hente i folderen "Hvor står hvad?". Folderen giver dig overblik over læsesalen og selvbetjeningsmagasinet, og du kan se hvor registraturer, kartoteker, film, biblioteksbøger og forskellige opslagsværker er opstillet.

Hent folderen her:

http://www.sa.dk/media%284335,1030%29/Hvor_st%C3%A5r_hvad%3F.pdf

En lidt mere detaljeret oversigt over arkivalierne i selvbetjeningsmagasinet kan du finde her:

<http://www.sa.dk/media%284183,1030%29/Selvbetjeningsmagasinet.pdf>

Arkivalieronline <http://www.sa.dk/ao/>

den nye version af Arkivalieronline kommer til at ligge i helt nye websider, der ikke kræver, at der installeres noget på din computer og som kan anvendes på både Windows, Mac og tablets som fx iPad. Det bliver mere enkelt at søge efter arkivalier og der kommer opdaterede vejledninger til alle arkivalietyper på sitet, som også får nyt layout.

Den nye version af Arkivalieronline bliver lanceret af 3 omgange i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013. Læs mere om Arkivalieronline her:

http://www.sa.dk/content/dk/forskning_og_udvikling/udviklingsprojekter/udvikling_af_ny_arkivalieronline

OBS: 7. december lukker læsesalen kl. 12.00

7. december afholdes Rigsarkivets julefrokost. Læsesalen lukker derfor kl. 12.00 og sidste ekspedition af arkivalier er kl. 11.00.

Referat af det seneste brugerrådsmøde

Rigsarkivets brugerråd holdt møde d. 30. oktober. Du kan finde [referat af mødet](#) her.

I referatet er det nævnt, at det pt. ikke er muligt at tage fotokopier. Det gælder ikke længere.

Det bedste genealogiprogram ????

Hvilket slægtsforskningsprogram er det bedste? En blog som kalder sig "*GenealogyToday*" har prøvet at besvare spørgsmålet ved at oprette en software sammenligningsvejledning på <http://familytreesoftware.genealogytoday.com>

Undersøgelsen omfatter 49 programmer, der er nævnt ved bloggens "Smart Ranking." Ranglisten er baseret på oplysninger fra CNET, GenSoftReviews.com, MyMac.com og Family Tree Magazine. De første to kilder baserer deres vurdering på anmeldelser fra brugerne. De sidste på en professionel programanmelder. Jeg blev overrasket over, at den software, jeg startede med og anbefalede i mange år siden 1990, Brothers Keeper (BK), er nr. 2 på listen, lige efter Legacy. Når det undrer mig er det, fordi BK ikke har alle de smarte funktioner som fx Family Tree Maker. Det er nok også derfor BK er et af de mest udbredte programmer. Det fokuserer udelukkende på de *enkleste* behov for at vedligeholde en slægtsdatabase – derfor er det også et af de letteste programmer at anvende.

Family Tree Maker (FTM), som er det mest populære program, og The Master Genealogist (TMG), som af professionelle slægtsforskere anses som det mest omfattende, rangerer hhv. som nr. 13 og 11.¹ GenealogyTodays side giver mulighed for at sammenligne de enkelte programmer på en lang række faktorer.

Men den er ikke uden fejl: Det hævdes bl.a., at BK har ikke GEDCOM import/eksport – og det er ikke er sandt. Det er kun en af fejlene...

Brothers Keeper er et af de oprindelige genealogiprogrammer, som er udviklet i 1980'erne, og det er det eneste der har overlevet konkurrencen fra de store selskaber. BK vedligeholdes stadig af en enkelt person, nemlig forfatteren: John Steed. Det er opgraderes regelmæssigt (nu op til version 6.6) og John Steed besvarer sædvanligvis alle spørgsmål indenfor 24 timer.

Se også "*GenSoftReviews*" <http://www.gensoftreviews.com> som baserer sig på brugeranmeldelser og der normalt nok af brugerkommentarer til at hjælpe med at afgøre, hvilket program, man skal vælge.

¹ Som jeg ofte har nævnt og skrevet, foretrækker jeg TMG! (Elsebeth Paikin)



Den lille historie - og den store! Nyttige bøger til at øge forståelsen af fortiden

Af Merete N. Christensen

Der findes den lille historie, historien om os selv og vor slægt, som vi dyrker med stor glæde og entusiasme. Men selvom det er banalt, så bør man huske, at denne vores historie bedst forstås, når den sammenlignes med andres og med den større historie.

Hvis vi f.eks. skal forstå, hvad det vil sige, at en forfatter var "jøde", er det vigtigt at vide, at det også engang var en erhvervsbetegnelse, måske en etnisk betegnelse, men sjældent en religiøs, som vi primært vil se på det i dag.

Mange nulevende jøder og folk med jødiske aner vil være præget af oplevelserne under Besættelsen.

Derfor er det godt, at der er forsket i netop denne tid. Det er påbegyndt allerede kort efter 1945, men selv i dag kommer der stadig nye spørgsmål til nyfundet materiale, nye ivrige forskere og derfor også nye resultater.

Dansk Jødisk Museum har i de senere år haft fokus på de danske jøders krigsoplevelser, og deri er der både familiehistorie, enkeltpersoners skæbne og måske en større indsigt af sociologisk, psykologisk, ja, almenmenneskelig karakter at hente.

Overraskende nyt er kommet frem – tænk blot på de mange gemte børn! En del af det vil vi fortsat prøve at bringe frem ved at indkalde foredragsholdere, der kan formidle de nye resultater til JGS' medlemmer eller lade dem skrive om det.

Bestyrelsen for JGS havde for nylig et møde med Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, som tidligere har fortalt om Theresienstadt, og som snart udsender en meget fyldig redegørelse for oplevelserne hos de mennesker, der opholdt sig dér. Vi ser frem til, at hun kommer og holder foredrag for os, når bogen er færdig. Den indeholder klart en masse nye opdagelser på grundlag af et nyt stort materiale.

Sofie Lene Bak er også kendt af medlemmerne fra flere foredrag, som altid har bragt nyt.

Her skal omtales tre værker, der er nyttige til at forstå, hvad de danske jøder oplevede under Besættelsen og ved hjemkomsten.

Det store værk, redigeret af Sofie Lene Bak med efterskrift af Bjarke Følner: "[Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943 -1945](#)" udkom hos Dansk Jødisk Museum i 2010 og er efterfølgende blevet oversat til engelsk i 2011. Det er en stor og fyldig skildring med både originalt og nutidigt materiale, f.eks. i form af nyoptagede billeder af steder ved kysten, hvorfra flugten til Sverige kom i stand. Der var ligesom ikke tid til snapshots af den begivenhed! Bogen har for længst været omtalt i mange medier, så lad mig blot anbefale den sammen med de næste to – ligeledes udgivet hos Dansk Jødisk Museum:

- 1) "[Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En antologi.](#)" redigeret af Sofie Lene Bak, Pia Andersen Høg, Bjarke Følner og Janne Laursen, DJM 2011. Her er tale om resultaterne af et forskningsseminar i foråret 2009 med bidrag af 13 ældre og yngre forskere i emnet, som er gengivet i bogens titel. Blandt de mange spændende præsentationer af nye spørgsmål, materialer og svar er også Silvia Goldbaum Tarabini Fracapanes "[Jøder fra Danmark i Theresienstadt](#)".
- 2) Sofie Lene Bak: "[Da krigen var forbi. De danske jøders hjemkomst efter besættelsen](#)". DJM 2012. Også her udfordres vaneforestillinger, myter etc.

Disse bøger fortjener at blive læst for deres "store" historie, men er jo sammenstykket af mange enkeltpersoners og familiers fortællinger, og sammenholdt med billeder og genstande, der er gemt, giver de et enestående billede af en barsk periode i Danmarkshistorien. Der er ikke stamtavler i disse bøger, men masser af personhistorie af den mest gribende art.

 Læs dem!

OBS! OBS! OBS!

Den 26. november opdateres den webserver, hvor vores hjemmeside <jgs-danmark.dk>, "Dansk Jødisk Genealogisk Database" og "Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886" ligger (bl.a. med nyeste version af PHP).

Dette kan betyde en del arbejde med rettelser og justeringer af de nævnte sider/databaser, og det vil igen betyde, at der nok vil være nogle dage efter den 26. november, hvor siderne ikke fungerer.



Den 16. november udsendtes en mail med oplysning om et møde den 22. november. Hermed skal dog lige mindes om, at Immigrantmuseet er et besøg værd – både besøg på deres hjemmeside og et *rigtigt* besøg!

Læs mere

på <http://www.immigrantmuseet.dk/>

Europas største historiske jødiske museum er nu åbnet i Warszawa - 4/6 Warecka St.



MUSEUM
OF THE
HISTORY
OF POLISH
JEWS



Er der nogen, der har besøgt museet? Så vil vi meget gerne høre fra jer...

JGS-NYT Nr. 2, Vol. 9, Nov., 2012 © Jødisk Slægtshistorisk Selskab i Danmark © Jewish Genealogical Society in Denmark

BESTYRELSE:

Formand: -
Redaktør: Merete Næsbye Christensen
Sekretær: Jette Lohmann
Kasserer: Allan Falk
 Lis Ekner
 Max Gritzman
 Henry Nachman
Suppleanter: Elsebeth Paikin
 Andy Schustin
Redaktion af dette nummer:
 Merete Næsbye Christensen
 Elsebeth Paikin
 Bente Merklin

Fotografisk, mekanisk eller anden form for mangfoldiggørelse eller gengivelse af JGS-NYT eller dele heraf er i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forudgående aftale med Jødisk Slægtshistorisk Selskab i Danmark. For uopfordret indsendt materiale påtager JGS-NYT's redaktion sig intet ansvar. Permission is granted for the quoting, in whole or in part, of any original article included in this issue of JGS-NYT by the newsletter/journal of any other IAJGS member society, providing acknowledgement of the source is given, unless the article is identified as one that is not to be reproduced. Acknowledgement should include the title of the newsletter, the issuing society and its volume number or date of publication. Additionally, as a courtesy, we request that an email be sent letting us know that a published article is being further used

Website: www.jgs-danmark.dk - e-mail adresse: jgs-danmark@jgs-danmark.dk

JGS-Danmark er medlem af International Association of Jewish Genealogical Societies samt af Dansk Historisk Fællesråd.

Deadline: 1. januar og 1. august